



Egbert

1939 - 2024

Vaste Rots van mijn behoud

Met veel verdriet, omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zoveel fijne en mooie herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve en zorgzame man, onze lieve vader en schoonvader en trotse opa

Egbert Krikke

Andijk, 21 november 1939

Hoorn, 10 september 2024

57 jaar 🐾 Fokelien Krikke-Schuurman

Menaka

Sharin en Denny

Eshita

Trisha en Oscar

Nilay en Joany

Tamara en Harald

Dinand

Lennard

Rani en Thomas

Kristóf

Dijkweg 77
1619 HD Andijk

Egbert is thuis, waar we met ons gezin samen willen zijn.
U kunt ons condoleren op dinsdag 17 september van 19.00 tot 20.30 uur
in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.

De Dankdienst wordt gehouden in de Gereformeerde kerk op woensdag 18 september
om 13.30 uur. Voorafgaand aan de dienst, van 12.45 tot 13.15 uur, is er gelegenheid
om te condoleren, ingang onder de Toren.

Aansluitend begeleiden wij Egbert naar zijn laatste rustplaats op
de Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk.
Na afloop van de begrafenis ontmoeten wij u graag
in de achterzaal van voornoemde kerk.

