



Jakob Frans Kwantes

12 september 1947 Ardijk 2 juni 2024

*From the dark end of the street
to the bright sight of the road
we'll be lovers once again
on the bright sight of the road
Van Morrison*



“Ik heb een mooi leven gehad”

Jaap

Frances Kwantes - Heemsbergen

Jorg en Maureen

Lieve

Mans

Fransje

Sil en Marijke

Rohan

Lobke

Jaap is thuis bij Fran aan de Groteweid 9, 1619 XJ Andijk.

Daar is donderdag 6 juni tussen 15.00 en 15.45 uur of tussen 19.30 en 20.30 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen. Parkeren kan op het terrein bij dorps huis Centrum, Sportlaan 1 te Andijk.

Op vrijdag 7 juni om 14.00 uur nemen we afscheid met woorden en muziek in de Gereformeerde Kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. Aansluitend begeleiden we Jaap naar de Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk.

Na afloop van de begrafenis proosten we graag samen met jullie op het leven in dorps huis Centrum.