



Henk Schoemaker

1937 - 2024

Zijn trots, zijn kracht
zijn liefde voor 't leven
zijn moed, zijn geloof, zo sterk
hij heeft er alles voor gegeven.
De herinneringen onuitwisbaar

Mijn lieve man, onze trotse vader, schoonvader en (over)opa

Hendrik Schoemaker Henk

 sinds 1961 met Gré Visser

23 juli 1937

10 april 2024

Henk is thuis. Waar wij deze dagen met ons gezin samen willen zijn.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons te condoleren op dinsdag 16 april tussen 10.30 en 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Ingang onder de toren.

Om 11.15 is de afscheidsdienst, waarin voorgeat ds. J. Staat.
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Na afloop ontmoeten wij u graag in de achterzaal van de kerk.



In plaats van bloemen liever een gift voor Hospice Dignitas,
Dit kan via de QR code of in de bussen bij de kerk.

Gré Schoemaker-Visser

Wijnanda en Anne

Dominique en Jair

Jean-Paul en Sjamilla

Kirsten

Joke en Arthur

Kim en Dennis

Davy en Renée

Petra en Patrick

Pip

en achterkleinkinderen

Sorghvlietlaan 124
1619 XZ Andijk