



ZWO 2022-2023 Gereformeerde Kerk Andijk Projectvoorstel Mozambique

1. Training lokale zendelingen:

Wij zijn gegroeid naar 33 lokale collega's/ Mozambikaanse zendelingen in ons team, met nog 1 nieuw echtpaar 'in de pijplijn'! Halverwege 2021 hebben we een week van training en samenzijn voor nieuwe collega's georganiseerd en dat was heel positief zowel voor onszelf, als ook dus voor nieuwe collega's. De nieuwe collega's bleven na deze week op het centrum voor een training vóór de mini DTS en vervolgens in juli dus de mini DTS, dit keer met 18 leerlingen. Wij zijn dankbaar voor leerlingen die hun leven willen toewijden aan God, maar net zo blij met lokale stafleden die leren onderwijs te geven, een groep te leiden en zelf groeien in hun persoonlijke relatie met God en in leiderschap. Het blijft nog steeds bijzonder dat Mozambikanen zendelingen zijn; voor een lange tijd was het denkbeeld van hen zelf dat dat niet kon.

Eind vorig jaar hebben we op ons trainingscentrum de 3- maanden durende cursus 'Fundamenten in Educatie' gehouden met 14 leerlingen. Leoni was staf lid van deze cursus. Heel mooi om in levens van (toekomstige) leraren te investeren! Bijscholing blijft belangrijk en zullen we ook in 2022 blijven doen. We willen (voor het eerst sinds 2017!) weer een complete DTS (Discipelschap Training School) van 5 maanden op ons centrum houden, o.l.v. onder andere Leoni, startend in juli.



Frank en Sandra hopen een Leadership Development Course van 6 weken in Zuid Afrika te helpen leiden met als doel om deze cursus in 2023 naar Mozambique te halen. Het zou mooi zijn als we ook alvast een Mozambikaans echtpaar mee kunnen nemen naar Zuid Afrika.

Frank en Sandra hopen een Leadership Development Course van 6 weken in Zuid Afrika te helpen leiden met als doel om deze cursus in 2023 naar Mozambique te halen. Het zou mooi zijn als we ook alvast een Mozambikaans echtpaar mee kunnen nemen naar Zuid Afrika.

2. Ondersteuning lokale zendelingen:

Naast het trainen van lokale zendelingen, investeren we ook graag in het dagelijks leven van onze lokale collega's. Het is heel bemoedigend voor hen om soms zomaar een extra gift te ontvangen. Wij stimuleren hen allen om hun documenten op orde te krijgen; om zelf en voor hun kinderen een ID -kaart te hebben en als dat rond is, helpen wij hen verder met financiën om ook voor het hele gezin paspoorten te organiseren. We geven een extra gift als er een baby



wordt geboren in een gezin – LEVEN vieren! En we helpen met een deel van reisgeld als ze bijvoorbeeld een reis willen maken naar een nog onbereikt dorp om te evangeliseren. Ook blijven we graag terzijde komen met fondsen of middelen om (nieuwe) bedieningen te stimuleren.

3. Mitava:

2021 was een verrassend jaar. Onze YWAM collega's Nelito en Paulina, die zelf al in Mitava woonden, besloten hun eigen huis uit te gaan en op het centrum in Mitava te gaan wonen met hun 4 kinderen. Dit terwijl zij zich zelf aan het voorbereiden waren om in weer een ander onbereikt dorp te gaan wonen. Zij hebben zichzelf helemaal gegeven aan het werk met de ouderen en aan het onderhoud van het centrum! De ouderen bleven bij elkaar komen en er zijn zelfs meer nieuwe bij gekomen die aan de ene kant natuurlijk graag voedselhulp wilden ontvangen, maar die ook wel heel benieuwd waren naar 'die nieuwe God'. Ontzettend belangrijk in het wereldbeeld van de Yao (het volk waaronder wij vooral dienen) is de dood en dus de vraag: "wie gaat mij begraven als ik dood ga?/ als je christen wordt, kunnen die christenen je dan wel een waardige begrafenis geven???" In 2021 overleed één van de oudere dames die heel sterk in haar geloof stond. Onze collega's, met hulp van de lokale kerk en andere christen leiders, leidden de begrafenis heel goed en dat was een enorm getuigenis voor anderen: "Als zij je zó begraven, durf ik ook wel christen te worden!". En zo groeide de groep en werden er in oktober 5 'nieuwe' oude dames gedoopt. Vóór het regenseizoen losbarstte, heeft 'team Mitava' een heel aantal daken van ouderen gerestaureerd. We hebben het jaar afgesloten met twee spetterende kerstfeesten: één voor de kinderen in Mitava en op kerst zelf een feest voor de ouderen.



Voorlichting geven aan jonge meiden is helaas weinig gebeurd, maar de visie is er nog wel. Nieuw is dat we in 2021 met een team van 3 dames gezondheidszorg hebben verleend aan de kinderen van Mitava! We hebben veel ondervoede kinderen sterker zien worden, met name door vitamines, onze 'verrijkte pap' en door gebed.

De bouw van het stadhuis in Mitava heeft helaas helemaal stil gestaan in 2021. De prijzen zijn ondertussen wel omhoog gegaan. We zijn recent weer gestart met het installeren van de elektriciteit en het water; daarna gaan de ramen erin en kunnen we het hele huis af pleisteren. Graag besteden we een deel van het geld voor Mitava om het stadhuis te kunnen verven. Wij zijn hard aan het bidden voor nieuwe stafleden, ook om op de juiste tijd de kleuterschool weer te starten, maar gelukkig zien we dat God trouw blijft, ook al weten wij niet altijd hoe het verhaal verder gaat.

4. Kliniek "Rafael":

"Saúde para todos": gezondheid voor allen.

Rafael: de God die geneest!

Twee dagdelen per week hebben we de kliniek open op ons trainingscentrum in Lichinga en 1 dagdeel per week in Mitava! Omdat ondervoeding nog zó veel voor komt in Mitava, deelden we aldaar méér pap uit in het ene dagdeel dat we open waren, dan in de 2 dagdelen in Lichinga! In Lichinga zien we ook steeds meer oudere mensen met hoge bloeddruk en zwangere vrouwen. Wij zijn gestart met een nieuwe manier van registreren met een kaart die met de patiënt zelf mee naar huis neemt en die ze dus zelf ook weer bij een volgend bezoek brengen. Dat levert veel tijd op doordat we niet steeds hoeven te zoeken naar de gegevens van de patiënt. Ook naar de overheid toe laat dit een stuk professionalisering zien. Lichinga is een echte trainingsplek. Eén van de 3 dames werkzaam in Mitava, Paulina, kwam 1x per week naar Lichinga om zelf meer te leren en we hebben ook een nieuw echtpaar in ons team verwelkomd die nu betrokken is bij de kliniek. Natália die in andere jaren hielp in Lichinga, verhuisde naar ons YWAM team in Mecula en zij is daar 'Rafael – Mecula' gestart, wat wij vanuit onze kliniek helpen met bonen, pinda's en vitamines en medicijnen. Sandra heeft in 2021 op 10 middagen een training gegeven aan 14 dames en 1 heer over basis-gezondheidszorg. We studeerden samen Gods woord, onderwezen de belangrijkste vitamines en medicijnen die we in de kliniek gebruiken, gaven uitleg over ziekte, voeding en gezondheid en dit alles werd zeer goed ontvangen. Een voorproefje naar wat er nog makkelijker mogelijk is als de trainingskliniek af is.



Wij hebben heel wat geduld moeten hebben in 2021, want de container met bouwmaterialen voor zowel de trainingskliniek in Lichinga alsook voor een YWAM kliniek in Mandimba (wat op de grens met Malawi ligt) is helaas niet in 2021 gekomen. Hij moet deze week eindelijk in Mozambique aankomen en we hebben de aanvraag bij de overheid liggen of zij de import kosten kunnen betalen (maar dat is nog niet zeker – heel veel bureaucratie...). Wij hebben voldoende financiële middelen voor het binnenlandse transport, als er geen nieuwe verrassingen komen.

Daniel Wierstra heeft visie om verder te gaan met de bouw samen met lokale collega's en werkers van buitenaf. Wij zien er naar uit om deze droom werkelijkheid te zien worden en om in de toekomst nog meer gezondheidswerkers te kunnen trainen.

5. Project scholing kinderen:

Dit project om in eerste instantie kinderen van onze lokale collega's te helpen naar (een betere) school te gaan, is een groot succes en is afgelopen jaar flink gegroeid naar 69 kinderen! Er zijn meer YWAM kinderen van collega's verderop in het land bij gekomen en ook hebben we besloten een aantal kinderen in Lichinga toe te voegen omdat ze uit kansarme gezinnen komen. Vaak betekent dit dat ze wees zijn. De gezinnen zijn heel dankbaar met de ondersteuning en gelukkig komt er ook langzaam meer waardering voor goed onderwijs. We hebben ontdekt dat de meeste kinderen wel studeren, maar geen studieboeken thuis hebben, waardoor huiswerk maken en toetsen leren natuurlijk wel heel ingewikkeld wordt. Dus ons voornemen voor 2022 is dat we alle kinderen met boeken willen zien. Dat is wat lastiger dan dat het klinkt, want regelmatig zijn de schoolboeken 'op' en kun je ze in geen enkele winkel vinden. De jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, helpen zelf mee en vinden soms in uithoeken toch wel het boek wat ze nodig hebben. Dit wordt dus een leuke uitdaging.



We hebben een lokale collega; Mael bereid gevonden om te helpen in dit project en zo trainen we hem ook weer verder. Ook bidden we voor en met de kinderen en elke keer dat we ze zien, bemoedigen we hen om vooral door te gaan. Mozambique heeft mensen nodig die meer en beter onderwijs hebben gehad dan de vorige generaties. Wij geloven dat 'onze eigen kinderen' verschil gaan uitmaken. Op deze manier, en door het leren kennen van Jezus Christus, kan dit land groeien en ontdekken wat God hen heeft gegeven.



Feedback over opknappen trainingscentrum:

In 2021 hebben we met uw hulp ruim de helft van ons trainingscentrum een verfbeurt gegeven; het ziet er nu weer een stuk frisser uit! We hebben veel bemoedigende opmerkingen hierover gekregen. Het zet ook iets moois van het Koninkrijk van God neer; het mag mooi zijn en kwaliteit hebben. Een goed onderhouden centrum geeft inspiratie aan anderen om óók van hun plek iets moois te maken.



Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL05 INGB 0004 1080 74
t.n.v. stichting 'Building people, bringing LIFE!
o.v.v. het betreffende project.

Dank voor uw steun in de vorm van gebed, bemoediging en ruimhartige financiële ondersteuning.
Uw steun helpt ons om GOED te doen in onze provincie Niassa, in Mozambique. Samen met u
mogen we brengers zijn van opbouw, van hoop, van LEVEN.

***Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.***

(uit: Liedboek voor de Kerken 1973, gezang 44)

Frank en Sandra Obdam – sandraobdam@yahoo.com
Daniël en Leoni Wierstra – leoniwierstra@hotmail.com



Building people, bringing LIFE

