

*Herinner mij
maar niet in sombere dagen
herinner mij
in de stralende zon
herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

In het bijzijn van ons is rustig gestorven mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

*Wil Verkley-Morsink
Willemina Frederika*

Opferdoes, 16 april 1945

Hoorn, 17 november 2021

Echtgenote van Kees Verkley

Weduwe van Jacob Wilms

Kees

Karin en Henk
Stefan en Anke
Wouter

Lyda en Johan
Rosanna en Mohammed
Pim en Thyrsa

Correspondentieadres:

Dhr. Kees Verkley
p/a Omringlocatie Lindendael
Koepoortsweg 35 | afd. Olijf, kamer 104D
1624 AB Hoorn

Wil is opgebaard in het Uitvaartcentrum aan de Johannes Poststraat 26 te Hoorn.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op dinsdag 23 november tussen 12.45 en 13.15 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk. Om 14.00 uur begint daar de dankdienst voor Wil haar leven en aansluitend is de begrafenis op de Westerbegraafplaats in Andijk. De dienst is ook (later) te beluisteren via www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren.